



Ter blijde herinnering  
aan de  
Eerste H. Communie  
van  
Maria Vergaossen

gedaan in de parochiekerk van  
O. L. Vrouw Onbev. Ontvangenis  
te PEY  
Zondag 28 Juni 1953.



'n Gouden Kelk voor Jezus,  
Versierd met bloempjes fijn,  
Zo moet mijn zieltje wezen,  
Wat zal Hij blij dan zijn !



TER BLIJDE HERINNERING

aan de

*Eerste H. Communie*

van

*Odetje Smeets*

ontvangen in de Rectoraatskerk  
van het H. Hart  
te Overhoven-Sittard  
op zondag 27 mei 1962

In mijn hartje kwam deez' morgen  
Jezus voor de eerste keer  
O, wat voelde ik mij gelukkig!  
Ik dankte Hem wel duizend keer.

„Lieve Jezus”, zei ik zachtjes,  
„O, ik houd zo veel van U,  
Geef toch dat ik steeds mag wezen  
Even braaf en rein als nu.”

„Zegen mijn lieve ouders,  
Och, bewaar hen steeds voor smart  
En kom vaak nog, lieve Jezus,  
In mijn schuldloos-kinderhart.”

Registered  Trade Mark

Made in Western Germany  
No. 335 Copyright



frankie.

TER BLIJDE HERINNERING  
aan de  
EERSTE H. COMMUNIE  
van

*René Beckers*

in de  
Parochiekerk v.d. H. Landricus  
te Echt  
op Hemelvaartsdag 31 mei 1962

★

'k Sluit mijn oogjes, vouw mijn handjes...  
Buig mijn knietjes voor U neer.  
Trouwe Vader in de hemel.  
Zie op mij in liefde neer.

Leer me vroeg Uw kind te zijn.  
Neem me aan, schoon, jong en klein.  
Laat me van Uw grote kudde  
Toch een heel klein schaapje zijn.



OP HEMELVAARTSDAG 19 MEI 1966  
ONTVING IK  
VOOR HET EERST DE H. COMMUNIE  
IN DE KAPEL VAN DE  
EERW. ZUSTERS URSULINEN  
TE ECHT

*Ik dank mijn moeder blij,  
Die mij het kruisje leerde  
En uit mijn hartje, thans zo rein,  
De boze dingen weerde.*

*Ik dank mijn engel blij,  
Die trouw mij wilde leiden,  
Blijf ook na deze schone dag  
Mét Jezus aan mijn zijde.*

*Marjo Beckers*





Ter blijde herinnering  
aan de  
EERSTE H. COMMUNIE  
van

*Carla Goossens*

op zondag 30 april 1967  
in de parochiekerk  
van de H. Pius X te Echt.

---

Jezus, kindje klein  
Laat mijn hartje rein  
Dat niemand er in wone  
Als Jesuke alleen.

Wil ook aan mijn ouders denken  
En hun alle vreugde schenken.  
Jezus, die ik zo bemin,  
Zegen heel ons huisgezin.